

Vreugdedompers

11-6-1990

We zijn zojuist teruggekeerd van een vakgroepfeestje. Dat feestje werd gehouden bij een Australische collega die op een campus buiten de stad woont. Ze heeft een groot huis aan de rand van het oerwoud met prachtig uitzicht op de bergen. Ik meende de hele tijd apen te horen, maar die wonen niet in Papoea Nieuw Guinea.

Zoals dat gaat bij Australische feestjes moet je je eigen eten en drinken meebrengen. Iedereen was bovendien gevraagd om een gerecht mee te nemen van zijn thuisland. We dachten even in de trant van boerenkool-oliebollen-zuurkool maar daarvoor zijn de essentiële ingrediënten hier niet verkrijgbaar. Uiteindelijk kocht ik in de supermarkt een pot rolmopsen van vijftien gulden en een wittebrood. Het is dan wel geen oktober maar het leek me typisch Hollandse kost. Toen ik enigszins triomfantelijk de schaal op tafel zette, merkte mijn Australische collega terstond op: „Oh rollmops, my dad used to have them for break-

ten op het matje geroepen en flink beboet. Kort daarna werd in Bruce zijn kliniek ingebroken. Behalve dat zijn ijskast en peperdure microscoop werden ontvreemd, is ook de hele boel kort en klein geslagen. Ook hebben ze op een nacht enige ramen van zijn auto ingegooid. Het is nooit achterhaald of die studenten dat hebben gedaan, maar onwaarschijnlijk is dat niet. Men betaalt hier graag met ondank.

Patrick is een lokale medewerker. Op een middag kwam hij thuis lunchen en zag iemand met een televisie op zijn rug de bosjes inrennen. Dat vond Patrick eigenaardig en hij snelde naar buiten. Hij zag nog meer lieden met elektrische apparaten uit het huis van de burens komen. De spullen werden over het hek gegooid. Patrick wilde de dieven grijpen totdat ze op hem begonnen te schieten met eigengemaakte geweren van een stuk waterleiding. Niet ongevaarlijk, zowel voor de schutter als voor de beschotene, maar Patrick bleef ongedeerd doch ontredderd achter.

Joy is een Schotse plantenpatholoog. En Joy houdt wel van wilde feestjes. Onlangs had ze er een die al 24 uur duurde toen er ongewenst bezoek door de achterdeur kwam. Een zevental mannen met kousen over hun kop en lange messen viel binnen, maar in de dronken stemming die heerste dacht men aan een grap. Dat veranderde snel toen Joy een mes op de keel kreeg. Ze hebben de televisie en de resterende drank meegenomen en zijn vertrokken. Het feest was afgelopen.

James is een Nigeriaanse landbouweconoom, hij was niet op het feestje aanwezig. Enige nachten geleden was er namelijk bij hem ingebroken. De inbrekers hadden de stekkers van de televisie al uit de muur getrokken toen ze zijn drankvoorraad in de keuken ontdekten. Die hebben ze soldaat gemaakt en zijn vervolgens op de bank in slaap gevallen. Toen James 's ochtends de kamer inkwam en de dieven wakker schrokken, wilden ze hem kelen. Hij heeft zich snel in zijn slaapkamer opgesloten en tien minuten in doodsangst gegild. De hele buurt is komen kijken. De dieven waren vertrokken, zonder televisie maar ongetwijfeld met een zware kater.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het zijn natuurlijk slechts verhalen, maar het vervelende is dat ze waar gebeurd zijn. Daardoor is de stemming in onze vakgroep soms wat minder feestelijk ofschoon het in ieder geval stof tot praten oplevert.

ALFRED HARTEMINK



WILDVREEMD

fast, he was of Hungarian origin.”

Misschien hebt u andere ervaringen, maar feestjes met lieden van het werk hebben iets bedaarlijks. Dat is in Papoea Nieuw Guinea niet anders dan in Nederland. Niemand durft uitgelaten te doen want op maandag zit je met zijn allen weer aan de koffie. Dan wil je niet herinnerd worden aan malle dansen. Je meeste collega's zijn nu eenmaal niet je vrienden. En dus praat je meestal over het werk. Daar zal ik u niet mee vermoeien, maar een onderwerp dat we op de vakgroep ook wel bespreken is de veiligheid in Papoea Nieuw Guinea. Daar is stof genoeg voor want verscheidene collega's hebben hier wat meegemaakt.

Bruce is een Australische dierenarts. Vorig jaar is hij met de vierdejaars een week lang op excursie geweest en toen zijn er grote problemen ontstaan. Verscheidene studenten waren meestentijds dronken en onhandelbaar. Bruce heeft dat na terugkomst aan de universiteitsadministratie gerapporteerd en die hebben de studen-